

# Het Circus

Klein Kamp – 15 tot 21 juli 2019 – Zonnebeke



## Voorwoord

---

Heyhey kapoenen -en welpenvriendjes

In juli gaan we naar jaarlijkse gewoonte op kamp! Dit jaar trekken we naar Zonnebeke.

Dit jaar is het thema van ons kamp Het Circus, dit betekend dat we doorheen deze week gaan kennis maken met de wonderen wereld van het circus. Dus ben jij een geweldige acrobaat, kan jij jongleren als de beste, schuilt er een grappige clown in jou, of ben je gewoon dol op lachen, spelen en plezier maken, dan moet je zeker mee op kamp.

Wij hebben er alvast heel veel zin in en we denken dat je door het lezen van ons kampboekje ook veel zin zult krijgen om deze zomer mee te gaan op kamp.

In dit boekje vind je alle informatie over het Klein Kamp, gaande van het vertrek tot de terugreis... Ook over het thema van het kamp wordt er in dit boekje al een tipje van de sluier opgelicht met hier en daar een woordje uitleg en enkele handige tips.

Als er achteraf nog vragen zijn kunnen die gerust gesteld worden aan de leiding.

Veel leesplezier,

Annelore, Liam, Keanu, Greg, Caitlin en Simon



## Inhoud

---

Voorwoord.....	2
Op tijd en stond! .....	4
Voor we vertrekken... .....	4
Vertrek.....	4
Huiswaarts .....	4
Lossen van de camion .....	4
Betaling.....	4
Waar gaan we heen? .....	5
Wie gaat er mee? .....	5
Leiding.....	5
Kookies .....	5
In geval van nood .....	5
Post! .....	6
Tips van de leiding.....	6
Gepakt en gezakt... .....	7
Wat neemt een kapoen of welp zoal mee op kamp?.....	7
Wat mag niet mee? .....	8
Wat mag mee op eigen risico? .....	8
Graag afgeven aan de leiding voor het vertrek .....	8
Avondlied .....	9



## Op tijd en stond!

---

### Voor we vertrekken...

Voor we vertrekken laden we zoals gewoonlijk de vrachtwagen in. Het laden zal gebeuren op **zondag 14/7**, op de vliet. We verwachten de **bagage en de fietsen tussen 13u00 en 14u00**.

### Vertrek

Op **Maandag 15 juli** is het dan zover, het vertrek! We verwachten jullie om **8uur15** met veel enthousiasme aan het **station van Dendermonde**. Vergeet ook zeker niet je goed humeur en kruip op tijd in je bedje de avond voordien zodat je fris en monter aan het kamp kan beginnen.

Na een klinkende formatie, met een knallende "krak", kan je nog vlug afscheid nemen van je ouders en je broers of zussen. Daarna wandelen we met z'n allen richting het perron waar we om **8uur40** de trein zullen nemen.

### Huiswaarts

Jammer maar helaas, aan alle mooie liedjes komt een einde... Op **zondag 21/7** keren we met de hele bende terug naar huis. Als alles goed gaat komen we **om 17uur26** terug aan in **Dendermonde**. Na het afstappen en het omarmen van mama en papa lief volgt er nog een slotformatie op het stationsplein en als we allemaal "krak" geschreeuwd hebben zit het kamp er helemaal op.

### Lossen van de camion

Als alles goed gaat en er geen files zijn op de snelweg, zal de camion ongeveer gelijk met ons terug in Baasrode zijn. Het lossen van de vrachtwagen gebeurt dus **direkt na onze terugkomst**. De **valiezen en fietsen** kunnen **dus aan de vliet opgehaald worden** na dat de kids opgehaald zijn aan het station.

### Betaling

Jullie kunnen het kamp betalen via overschrijving op het rekeningnummer: BE93 7370 3098 4267. Melding: klein kamp+ naam van het kind. Het kampgeld bedraagt €150 voor elk lid.



## Waar gaan we heen?

---

Dit jaar gaan we op kamp naar **Zonnebeke**, dit is gelegen in de provincie West-Vlaanderen. Deze zeer mooie streek is bekend om zijn monumenten voor de eerste wereldoorlog.

## Wie gaat er mee?

---

### Leiding

- |                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| - Kapoenenleiding | - Welpenleiding |
| ○ Annelore        | ○ Caitlin       |
| ○ Liam            | ○ Greg          |
| ○ Keanu           | ○ Simon         |

Over wie we zijn hoeven we natuurlijk niet veel meer te vertellen... Het feit is wel dat we jullie allemaal een onvergetelijk kamp gaan bezorgen!

### Kookies

Dit jaar doen we beroep op onze medeleiding van de grote takken om ons van lekker eten te voorzien. **Jens en Anke** gaan hun opperste best doen om voor ons elke dag het beste uit hun potten te toveren.

## In geval van nood

---

In geval van **uiterste nood** kan het thuisfront ons steeds bereiken op onderstaande contactnummers. We vragen enkel te telefoneren als het hoogdringend is. Denk eraan: **Geen nieuws is goed nieuws.**

Annelore Van Pollaert: 0479/18.10.69 (kapoenen)  
Liam Peeters: 0471/42.49.75 (kapoenen)  
Keanu De Vroe: 0492/57.69.89 (Kapoenen)

Anke De Braeckeleer: 0472/89.49.22  
Jens Van Pollaert: 0479/71.41.89

Caitlin Moens: 0476/25.71.56 (welpen)  
Greg Emanuel: 0476/07.66.96 (welpen)  
Simon Vlassenroot: 0484/10.00.00 (welpen)

Gelieve communicatie via facebook of andere sociale media te vermijden. De leiding zal in de loop van het kamp wel eens een berichtje of foto op de facebookpagina plaatsen maar heeft geen tijd om hier elke dag mee bezig te zijn.

## Post!

---

Joepiejeej zeg, post! Altijd fijn om op kamp een briefje van thuis te ontvangen natuurlijk!

Een briefje, postpakket of een kaartje opsturen naar een kapoen, welp, leider/leidster of kookie kan via volgend adres:



## Tips van de leiding

Wij schrijven uiteraard ook briefjes naar huis. Je kan hiervoor kaartjes, postzegels en enveloppen kopen bij de leiding. **Een kaartje schrijven (kaartje + postzegel + eventuele envelop) kost je ongeveer €2.**

- ✓ Schrijf de adressen van mensen naar wie je een kaartje wil schrijven op voorhand al op een klevertje zodat je het makkelijk op de enveloppe of het kaartje kan plakken.
- ✓ Zorg dat je kind weet van wie welk adres is, op de vraag “wie is nonkel jan” of “wie is oma lies” weet de leiding ook niet altijd een antwoord.
- ✓ Als je wil, kan je ook zelf postzegels van thuis meenemen.
- ✓ Wie graag een langere brief naar mama en papa, boer en zus, meter en peter... schrijft, dat kan ook, wij hebben zeker papier om lange brieven of tekeningen op te maken, maar je kan het natuurlijk ook zelf meebrengen.

## Gepakt en gezakt...

---

Voor je op scoutskamp vertrekt is het natuurlijk belangrijk om eens stil te staan bij wat er in de valies moet. Hieronder vertellen we je wat er zoal in de bagage van een kapoen of een welp moet zitten; wat zeker mee moet en wat zeker niet mee mag! Lees aandachtig het lijstje hieronder door en vink aan wat je hebt ingepakt.

### Enkele tips voor het maken van de valies.

**Maak per dag een zakje met een tenue voor die dag.** Vergeet natuurlijk ook niet dat we soms eens vuil worden en dat enkele **reservespullen niet overbodig** zijn. Reken in de zakjes elke dag op goed weer, en steek enkele lange broeken en truien apart voor wanneer het minder goed weer is. Geef ook niet te veel mee want de leiding moet dit allemaal nog terug in de valies krijgen.

**HEEL BELANGRIJK !! Naai of schrijf zeker overal de naam in want er zijn veel kindjes op kamp en dat betekend elk jaar veel verloren voorwerpen.**

Maak samen met je kind de valies zodat ze zelf ook ongeveer weten wat ze meehebben en waar in de valies het zich bevind.

## Wat neemt een kapoen of welp zoal mee op kamp?

- Uniform (op z'n minst je das en t-shirt, dit doe je aan bij vertrek)
- Goed humeur
- Véél goesting
- Slaapzak
- Matrasovertrek
- Hoofdkussen
- Teddybeer!
- Pyjama
- Jas/regenkledij
- T-shirts
- Shorts
- Lange broeken
- Dikke truien
- Kousen
- Ondergoed
- (Papieren) zakdoeken
- Linnenzak
- Washandjes
- Handdoeken
- Toiletzak met wasgerief (shampoo, zeep, kam, borstel, oorstokjes, ...)
- Tandborstel + tandpasta + beker
- Zonnecrème
- Eventueel muggenmelk/muggenbandje
- Zonnehoedje, pet, klak,...
- Zaklamp (inclusief reservebatterij)
- Drinkbus
- Strips of ander leesvoer, gezelschapsspel, kaarten,...
- Schrijfgerief
- Stevige stapschoenen
- Sportschoenen
- Laarzen
- Waterschoenen
- Schoeisel voor binnen (teenslippers, pantoffels,...)
- Zwemgerief: Zwembroek/Bikini/Badpak (aansluitende zwembroek is verplicht!! Geen losse short), Strandhanddoek, Zwembandjes voor de kapoenen en de welpen die het nodig hebben.
- Beetje zakgeld (dit is enkel nodig indien kaartjes, postzegels of enveloppen moeten aangekocht worden)
- Kledij voor de laatste avond (bij het kampvuur wordt er steeds een showtje opgevoerd)

**Stop deze dingen als laatste in de koffer want deze moeten er als eerste uit !!!**

## Klein kamp Zonnebeke 2019

- Favoriete muziek: kopiëer je lievelings CD of zet je lievelingsmuziek op een usb- stick. Je mag ook de lievelingsmuziek doorsturen naar de leiding en dan zorgen wij dat die meegaat op kamp.
- **FIETS**

## Wat mag niet mee?

- ✗ mp3-speler, iPod of wat dan ook om muziek mee te spelen...
- ✗ Gsm, Ipad, Computer, E-reader
- ✗ Computerspelletjes
- ✗ Elektronische apparaten
- ✗ Massa's snoep (een beetje snoep kan geen kwaad maar overdrijf niet, **scouts is immers delen!**)
- ✗ Zakmessen en andere scherpe voorwerpen die niet thuishoren op een kamp

Dit zijn apparaten die op een kamp niet op hun plaats zijn. Mochten we bovenvermelde dingen toch vinden (wat we zeker doen), worden ze in beslag genomen en terug aan de ouders bezorgt op het einde van het kamp. Indien deze apparaten meegenomen worden op kamp, zijn wij niet verantwoordelijk voor eventuele schade of verlies.

## Wat mag mee op eigen risico?

- Fototoestel

## Graag afgeven aan de leiding voor het vertrek

- **Kids ID**
- Enkele klevertjes van de mutualiteit
- **Geneesmiddelen;**

Ouders van kinderen die geneesmiddelen moeten nemen, mogen deze voor het vertrek, liefst bij het verzamelen in Dendermonde en met een bijbehorend **briefje over hoe de geneesmiddelen genomen moeten worden**, meegeven aan de leiding. Mogen we vragen om ook een **schriftelijke toestemming** bij te voegen dat de leiding deze medicatie mag toedienen. Wij beloven dat uw zoon/dochter steeds op een gepaste en discrete manier zijn/haar medicatie kan innemen.





## Avondlied

---

Dit lied zingen we elke avond bij het kampvuur, probeer de tekst al zeker eens door te nemen.

### Avondlied:

O Heer, d' avond is neer gekomen,

De zonne zonk, het duister klom.

De winden doorruisen de bomen,

En verre sterren staan alom.

Wij knielen neer om U te zingen,

In 't slapen woud, ons avondlied.

Wij danken u voor wat w' ontvingen,

'n vragen Heer verlaat ons niet

Knielen, knielen, knielen wij neder,

Door de stilte weerklinkt onze bee.

Luist'rend, fluist'rend kruinen neer,

En sterren staren teder,

Geef ons Heer,

Zegen en rust en vree

## Hopelijk tot op kamp, Wij hebben er alvast zin in 😊

In deze woordzoeker vertellen we al een beetje meer over alle leuke activiteiten die jullie op kamp te wachten staan.

K	R	F	F	M	P	H	W	N	E	P	L	E	W	E	D	C	Y
S	L	A	A	P	Z	A	K	S	P	E	L	L	E	T	J	E	S
J	X	P	I	N	X	P	W	J	S	N	E	M	M	E	W	Z	R
I	S	B	B	E	C	J	U	N	O	H	R	C	F	J	N	U	I
M	E	O	I	T	R	I	F	W	L	N	B	D	F	M	E	Q	L
R	J	W	C	R	F	K	R	E	A	J	G	J	P	T	L	G	C
B	T	L	L	O	J	I	P	C	S	N	N	L	C	F	B	K	H
P	E	E	O	P	F	S	E	C	U	E	D	E	E	M	O	P	O
C	L	P	W	S	S	N	O	T	T	S	R	E	S	R	Z	T	O
I	L	S	N	O	R	U	E	T	S	I	A	K	L	R	E	K	N
R	E	D	B	F	T	G	O	D	D	E	A	R	I	E	U	N	E
C	P	N	X	S	A	V	R	S	N	M	N	L	T	W	N	Q	L
U	S	O	Q	X	A	T	U	E	P	E	F	Z	T	I	V	P	E
S	R	V	F	R	B	C	D	V	I	H	I	W	M	T	E	J	P
M	E	A	C	G	R	A	U	N	G	Z	H	R	M	V	V	S	S
L	T	V	F	I	I	U	F	O	N	I	E	D	V	L	I	N	T
V	A	Z	C	M	R	C	H	L	K	B	W	L	Q	H	I	N	W
T	W	L	N	E	N	E	O	P	A	K	O	Y	P	N	Y	F	Y

- AVONDSPEL
- CIRCUSARTIEST
- FIETSEN
- KAMPVUUR
- RAVOTTEN
- SPELEN
- WANDELEN
- ZWEMMEN
- BOSSPEL
- CIRCUSDIRECTEUR
- FILM
- KAPOENEN
- SCOUTS
- SPORTEN
- WATERSPELLETJES
- CIRCUS
- CLOWN
- JONGLEREN
- PLEZIER
- SLAAPZAKSPELLETJES
- VRIENDEN
- WELPEN